

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlparochie

19^e jaargang nr. 2
13 apr 2025 - 7 jun 2025



ZONDER GOEDE VRIJDAG GEEN PASEN

MANTILLA

Ik overweeg al een aantal jaar om tijdens de Mis een mantilla te gaan dragen. Mijn enthousiasme voor katholieke hoofdbedekking begon tijdens de Wereldjongerendagen in Polen in 2016, waarna ik er ook daadwerkelijk een begon te dragen. Toch was ik blijkbaar niet overtuigd of zeker genoeg, want ik stopte er na een aantal keer weer mee.

Ondanks de pieken en dalen die het geloofsleven en mijn toewijding aan het katholicisme kende, bleef het idee door de jaren heen toch aan me kleven.



VERGEZOCHTE REACTIE?

Ik vind het zo'n mooi gebaar van nederigheid, respect en overgave aan God. Stiekem bedek ik mijn hoofd thuis al als ik bid, maar op de een of andere manier houdt iets me nog tegen om dat ook in de kerk te gaan doen. Wat zullen mensen ervan zeggen?

Ik ben helaas niet zo onaangedaan als ik zou willen zijn, dus de doemscenario's dringen zich al aan me op: "Daar heb je weer zo'n doorgeslagen traditionele jongere die zich vorige week bekeerd heeft en Vaticanum II haat." Dat lijkt een verzochte reactie om te verwachten, maar dat valt wel mee.

TEGENREACTIE

Want dat de traditionele beleving van het geloof aan populariteit wint onder jongeren is duidelijk, en ook dat de meningen daarover verdeeld zijn. Ik zie in mijn directe omgeving hoe jongens van zeventien helemaal enthousiast raken over de rozenkrans, nog voor ze een idee hebben van wat 'je vijanden liefhebben' inhoudt.

Dat er überhaupt nieuwe gezichten in de kerken verschijnen is goed nieuws, zou je zeggen. Toch schijnen sommige katholieken minder enthousiast te zijn over deze ontwikkeling. Die zou gevaarlijk zijn, want die jongeren houden er vaak ideeën op na die aansluiten bij extreemrechts gedachtegoed en zien het geloof slechts als een tegenreactie op de gesecculariseerde samenleving, dus ze snappen er geen snars van. Dergelijk dingen heb ik voorbij horen komen.

HOORT ERBIJ

Er zou een kern van waarheid in kunnen zitten, maar ik ben benieuwd: wist u op uw zeventiende hoe de wereld in elkaar zat? Was u toen klaar met uw spirituele en emotionele ontwikkeling? Ik namelijk niet. Sterker nog, soms heb ik het gevoel weer helemaal terug geslingerd te worden naar het begin van die geloofsweg.

Dat is ook waar veel van die jongeren staan: aan het begin. Laat ze daar toch lekker staan en voor zichzelf uitvinden waar zwart, wit en alle grijstinten daar tussenin liggen. Jongeren hebben er een handje van uitersten op te zoeken, wat echt niets nieuws onder de zon is. Misschien hoort het zelfs bij de ontwikkeling van een evenwichtig spiritueel leven.

NIET RELEVANT

Bovendien heb ik zelf liever een traditionele, ruwe-diamantachtige aanwinst dan helemaal géén aanwinst. We moeten allemaal ergens beginnen. Nu is het aan de ervaren gelovigen om voorbeelden van barmhartigheid en geduldige begeleiding te zijn.

Ik weet nog niet wanneer mijn mantilla haar debuut gaat maken in het openbaar, misschien komende zondag wel. Ik hoop dat onze kerkelijke familie me niet te snel als geradicaliseerde traditionalist zal bestempelen. Vooruit, misschien moet ik zelf ook meer vertrouwen hebben in mijn medekerkangangers.

Uiteindelijk is het trouwens niet relevant wat anderen denken, want alleen God doorziet het hart van de mens.

Luisa Kop is moeder, musicus en copywriter.

Ze schrijft regelmatig een column voor Katholiek Nieuwsblad.

AGENDA

Zondag 13 april	■ Palm- en passiezondag
Woensdag 16 april	■ Chrismamis
Donderdag 17 april	■ Begin Paastriduüm
Vrijdag 18 april	■ Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april	■ Stille Zaterdag
Zondag 20 april	■ Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van de Heer
Donderdag 29 mei	■ Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer
Zondag 8 juni	■ Hoogfeest van Pinksteren

Zie het volledig programma van de aankomende Goede week, het Paastriduüm en Pasen op pagina 9.

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

MUNSTERKERKKOOR

Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt normaliter iedere 4e zondag van de maand.

SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI

De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.

KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR

De schola van het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is er in deze kerk een gezinmis (Michaëlzondag) met zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia Nederlandstalige gezangen met samenzang.

UITEGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

5 maart 2025	Arnold Lempers (90 jaar)
29 maart 2025	Thei Schmitz (71 jaar)
5 april 2025	Theo Bak (91 jaar)

CURSUSAVONDEN VOOR LECTOREN – TERUGBLIK

In februari en maart organiseerde het Dekenaat Roermond een reeks cursusavonden voor lectoren en lectrices. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor zowel ervaren lectoren als geïnteresseerden die deze essentiële taak binnen de kerk vooral binnen de liturgie willen vervullen. De cursus bood een waardevolle gelegenheid om kennis te verdiepen, vaardigheden aan te scherpen en praktische aspecten van het lectorenschap te verbeteren. De cursus vond plaats in de parochiezaal van Herten en werd verzorgd door dhr. Wim Clout. Het programma had een interactieve en praktijkgerichte opzet, waarbij deelnemers passages uit de Bijbel en het lectionarium voorlezen en persoonlijke feedback kregen op stemgebruik, articulatie en intonatie. Daarnaast gaf dhr. Clout verdiepende uitleg over de betekenis en context van de lezingen. De cursusavonden trokken een breed publiek, bestaande uit zowel ervaren lectoren als nieuwkomers. De deelnemers waardeerden vooral de praktijkgerichte oefeningen en de persoonlijke feedback. Velen vonden de cursus inspirerend en gaven aan dat deze bijdroeg aan hun zelfvertrouwen en verstaanbaarheid tijdens de liturgie. De cursusavonden waren een succes en hebben de lectoren geholpen hun rol in de liturgie met meer inzicht en vaardigheid te vervullen. Gezien de positieve reacties overweegt het Dekenaat Roermond om deze cursus in de toekomst opnieuw aan te bieden, zodat nog meer lectoren kunnen profiteren van deze waardevolle training.

Voor verdere informatie en toekomstige aanmeldingen: lector@rkroermond.nl



SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI

In Nederland maken we in de praktijk van alle dag mee dat er een afstand bestaat tussen de liturgie, die tijdens diensten in een parochiekerk wordt aangeboden, en de huidige cultuur in de samenleving. Zo zijn er mensen, die op zoek zijn naar zingeving, en die denken in de zondagsvieringen niet meer te vinden wat zij zoeken. Maar er zijn ook mensen die vinden dat liturgie verheven moet zijn, weer anderen willen een meer alledaagse liturgie, de een wil meer mystiek, de ander meer actualiteit. Een zelfde tegenstelling treffen we aan tussen voorstanders van het Gregoriaans en mensen die zich meer aangesproken voelen door een Nederlands lied. Het is bijna onmogelijk om op zondagmorgen mensen van alle leeftijden met een verschillende smaak en met uiteenlopende spirituele behoeften bij elkaar te brengen. Bij clustering van parochies zie je soms parochies ontstaan die zich toeleggen op een bepaald soort vieringen: gregoriaans, jongerenkoor, gezinsmissen of Taizé-vieringen. Door die pluriforme opsplitsing wordt de éénheid van de Kerk nog maar nauwelijks zichtbaar in de liturgie.

Het lijkt erop dat de eigenlijke reden waarom we naar de kerk zouden moeten gaan – dat we het woord van de Heer in ons opnemen en ons voeden aan Zijn tafel – van minder belang is, dan de persoonlijke keuze voor het een of ander repertoire of voor een bepaalde liturgische vorm. Vooral wanneer er grote verschillen bestaan tussen liturgieën in de diverse vieringen, is het maar de vraag of zo'n diverse liturgie werkelijk bijdraagt aan de opbouw van een parochiegemeenschap. Door zulke grote verschillen binnen het liturgische aanbod aan muzikale mogelijkheden dreigt mijns inziens de oudste vorm van kerkzang onder te sneeuwen en verloren te gaan.

Ik zou graag zien dat het Gregoriaans, dat in Nederland steeds meer in concertvorm te beluisteren valt, behouden blijft voor de liturgie waar het onlosmakelijk mee verbonden is. Het Gregoriaans, de eenstemmige zang van het Westerse christendom, ontstond in de vroege Middeleeuwen. Het ontwikkelde zich in en parallel aan de liturgie, vanuit een eenvoudig reciteren van liturgische teksten tot rijk uitgewerkte melodieën zoals die, na een lange mondelinge traditie, schriftelijk werden vastgelegd vanaf het begin van de tiende eeuw. Zowel op puur muzikaal esthetisch vlak als op het gebied van een unieke verhouding tussen woord en toon, roept het Gregoriaans ongetwijfeld een meditatieve sfeer op bij kerkgangers, maar bovenal nodigt het daarbij uit tot een samenzang, die gevoelens van verbroedering en verbondenheid oproept, kleur en glans geeft aan het 'samen kerk zijn' en ruimte geeft aan de universele taal van de kerk. In Roermond probeert de Schola Sancti Christofori die eeuwenoude traditie, die ons verbindt met de christenen uit de eerste eeuwen, te behouden en uit te dragen voor de kerkgangers van onze kathedraal en Munsterkerk.

Met behulp van haar website (scholasanctichristofori.nl) biedt de schola u de volledige tekst en vertaling aan van de wisselende gezangen die op zon- en feestdagen door de schola gezongen worden. Samen met de kerkgangers zingt de schola de overige gezangen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, lofgezangen en smeekgezangen, zoals Rorate Caeli of Attende Domine. Op die manier wordt de zang van de kerkgangers ondersteund en worden alle aanwezigen uitgenodigd om tijdens kerkelijke vieringen muzikaal deel uit te maken van de liturgie. Mensen die belangstelling hebben voor de oudste vorm van muziek die in handschriften is vastgelegd nodig ik uit om een repetitie van de Schola Sancti Christofori bij te wonen en zich door het unieke samengaan van woorden en tonen te laten inspireren. Het Gregoriaans, een kostbaar muzikaal-liturgisch erfgoed, biedt ons de mogelijkheid om een welluidende verbinding te leggen tussen hemel en aarde.

*Cyriel Tonnaer,
dirigent van de Schola Sancti Christofori
docent semiologie van het gregoriaans*



ACHTER DE KERKELIJKE SCHERMEN...

Een parochie is meer dan de zondagse H. Mis. Meer dan een pastoraal team en een kerkgebouw. Veel enthousiaste parochievrijwilligers bundelen regelmatig hun krachten om samen tot een goed resultaat te komen. Dat kan op vele manieren, waarbij tal van talenten worden ingezet. Goed om daar eens bij stil te staan en ons licht te laten schijnen op al deze parochianen en hun werkzaamheden. Kortom: een kijkje achter de kerkelijke schermen...

We trappen deze nieuwe rubriek af met: het project 'rode togen voor de Roermondse acolieten'.



In februari en maart is er hard gewerkt om in eigen beheer rode togen te maken voor onze acolieten van de Munsterkerk en de kathedraal. De priesters hadden een wens, en de uitvoering is opgepakt door vier parochianen: Claziena Baars, Mieke Pennings, Monique Breugelmans en Marianne Sanders, met ondersteuning van coupeuse Nicole.

Er was een basispatroon in Herten en van daaruit zijn er voor alle acolieten passende nieuwe togen gemaakt. Elke maandagochtend werd er gezamenlijk stof geknipt, patronen getekend en thuis werden de losse stukken tot een mooie toog gemaakt. Het blijft verwonderlijk dat 225 meter stof en 224 knoopjes tot dit resultaat hebben geleid. 26 togen op maat gemaakt.

En dat tegen een kostprijs van 10% van het bedrag van aankoop in

Duitsland. Voor het eerst gaan de acolieten op Palmzondag de rode togen dragen en daarna tijdens alle Heilige Missen op zondagen en op Hoogfeesten.

Namens het kerkbestuur en de gehele acolietengroep hartelijk dank voor uw inzet.



JUBILEUMACTIVITEITEN STADS-BRANDPROCESSIE

AANLEIDING

Op de eerste zondag na Pinksteren, loste één van de gildebroeders per ongeluk een schot. De musketkogel bleef steken in het rieten dak van een huis op de Zwartbroekstraat. De brand die daarop ontstond breidde zich door de sterke Zuidwestenwind, razendsnel uit. De torenwachter luidde de brandklok. Putmeesters en gilden werden opgeroepen om te komen blussen. Maar in dit geval, met de sterke wind was dat al snel zinloos. De bewoners stonden machteloos. De bewoners werden door Bisschop d'Allamont naar de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand geleid. Hier kwam de hulpverlening op gang. De mensen kregen eten, water en werden verspreid over de omliggende dorpen waar ze werden opgevangen. Deze (evacuatie)tocht vormde de basis voor een jaarlijkse stadsprocessie naar O.L.V. in het Zand waarbij de putten en de gilden hun putkaars naar de Kapel brengen.

JUBILEUMACTIVITEITEN

Op 18 mei as. Wordt dit voor de 360e maal gedaan. In een stads-brandprocessie vanaf de Markt in Roermond wordt met de putkaarsen van de verschillende putten naar de Kapel getrokken. Tot nu toe hebben zich al 32 gezelschappen en putten aangemeld om mee te lopen. Naast drie muziekgezelschappen, trekken ook diverse (historische) brandweervoertuigen in de processie mee in de tocht. De processie start om 15.00 uur vanaf de Markt in Roermond. Via het Zwartbroekplein en de Kapellerlaan, gaat het dan richting Kapel in 't Zand. Maar vanwege het jubileum beginnen de activiteiten op de Markt al om 11.00 uur. Historische brandweervoertuigen kunnen worden bekeken, er zijn demonstraties van de brandweer en natuurlijk zijn er stand met tips over o.a. brandveilig leven. In de doopkapel van de kathedraal is een expositie ingericht over de stadsbrand. Vanaf ca. 14.00 uur bespeelt beiaardier Rosemarie Seuntiëns het Carrillon.

KRUISWEGPARK

De processie eindigt met een dienst in de Kapel in 't Zand. Tijdens deze dienst worden de putkaarsen ontstoken. Aansluitend is er (bij goed weer) een gezellig samenzijn in het Kruiswegpark aan de Parklaan in Roermond. Iedereen is hier van harte welkom om even na te praten of te genieten van een hapje en een drankje. Geprobeerd wordt om hier met aale aanwezigen een record 'de Waeverdansen' te vestigen. Dit onder het genot van optredens van verschillende (lokale) artiesten.

SAMENGEVAT

Noteer dus in uw agenda: zondag 18 mei Jubileum Stadsbrandprocessie. Met vanaf 11.00 uur activiteiten op de Markt in Roermond, om 15.00 uur start van de processie en na afloop een gezellig samenzijn in het Kruiswegpark.

Chris Trines

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN

ZONDAG 13 APRIL: PALMZONDAG

- 10.00u **Munsterkerk** Hoogmis met Palmprocessie
10.00u **H. Michaëlkerk** Hoogmis met Palmprocessie
11.30u **Kathedraal** Pontificale Hoogmis met Palmprocessie
16.00u **Kathedraal** Vespers

WOENSDAG 16 APRIL

- 15.00u **Kathedraal**
Vespers
19.00u **Kathedraal**
Chrismamis met zegening van de H. Oliën

DONDERDAG 17 APRIL: WITTE DONDERDAG

- 09.00u **Munsterkerk**
Lezingenofficie (Metten) en Laudan
19.00u **Munsterkerk**
Herdenking van het Laatste Avondmaal (met voetwassing)
Met aansluitend nachtelijke aanbidding (toegang via sacristie)
19.00u **H. Michaëlkerk**
Herdenking van het Laatste Avondmaal

VRIJDAG 18 APRIL: GOEDE VRIJDAG

- 09.00u **Munsterkerk**
Lezingenofficie (Metten) en Laudan
15.00u **Kathedraal**
Kruisweg
15.00u **H. Michaëlkerk**
Kruisweg voor kinderen en volwassenen
19.00u **Munsterkerk**
Kruisverering

ZATERDAG 19 APRIL: PAASZATERDAG

- 09.00u **Munsterkerk**
Lezingenofficie (Metten) en Laudan
21.00u **H. Michaëlkerk**
Paaswake
21.30u **Kathedraal**
Paaswake

ZONDAG 20 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN

- 10.00u **Munsterkerk**
Feestelijke Hoogmis
10.00u **H. Michaëlkerk**
Feestelijke Hoogmis
11.30u **Kathedraal**
Plechtige Hoogmis
16.00u **Kathedraal**
Pontificale Vespers

MAANDAG 21 APRIL: TWEEDE PAASDAG

- 11.30u **Kathedraal**
Feestelijke Hoogmis



Scan Mij

MEIMAAND MARIAMAAND

Net zoals voorgaande jaren wordt er in de H. Michaëlkerk ook dit jaar volop aandacht aan Maria besteed in de maand mei.

DINSDAG 6 MEI:

19.00 uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel.

DINSDAG 13 MEI:

19.00 uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel.

DINSDAG 20 MEI:

19.00 uur: Marialof

Tijdens dit Lof worden Marialiederen gezongen en wordt de rozenkrans gebeden in diverse talen.

DINSDAG 27 MEI:

19.00 uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel.

VRIJDAG 30 MEI:

Fietsbedevaart naar Heppeneert.

We vertrekken om 9.00 uur vanuit de Mariakapel in Herten naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Rust te Heppeneert, om daar om 11.00 uur de Heilige Mis te vieren. Het hele programma en meer informatie is zeer binnenkort te vinden op onze website.



KATHEDRAALTOREN WEER TE BEKLIMMEN



Ook dit zomerseizoen is er weer op gezette tijden gelegenheid om de toren van de kathedraal te beklimmen. Dat kan groepsgewijs op elke eerste zaterdag van de maanden april tot en met oktober. Daarnaast is de toren ook voor groepen te beklimmen op andere tijden op afspraak.

Op de zaterdagen 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september en 4 oktober gaat er om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur een groep naar boven. Iedereen kan daarbij aansluiten. Kaarten zijn die betreffende middag verkrijgbaar aan de balie in het bezoekerscentrum van de kerk. Entree voor de toren: 4 euro per volwassene, 3 euro per kind (tot 12 jaar).

Tijdens de beklimming, die heen en terug circa 40 minuten duurt, komen bezoekers onder meer bij het grote orgel en oog in oog te staan met de vijf luidklokken. Wees gerust, deze zullen niet luiden wanneer de beklimming gaande is. Na 267 traptreden beklommen te hebben heeft de bezoeker op zo'n 75 meter hoogte een wijds uitzicht over Roermond en omgeving (bij helder weer tot zo'n 25 kilometer ver). Alleen de torenspits met daarop het gouden beeld van Sint Christoffel (2,57 m) bevinden zich nog boven hem.

De bouw van de huidige kathedraaltoren werd voltooid in 1957. Deze vervangt de toren die in 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog door de wegtrekkende Duitse militairen werd opgeblazen, daags voor het einde van de oorlog. Het onderste deel van de toren is nog Middeleeuws, uit de 15de eeuw, toen de kathedraal gebouwd werd.

Naast de reguliere maandelijkse openstelling, kan de toren ook op afspraak voor groepen beklommen worden. De entree is dan € 3,50 per persoon met een minimum van € 35,- per groep. Meer info: torenbeklimming@gmail.com.





RK KIDS.nl



Kinderpagina

Paastijd

Met het grote feest van Pasen vieren we dat Jezus is verrezen (opgestaan) uit de dood. Hij is niet meer dood, Hij leeft! Na zijn Verrijzenis verschijnt Jezus verschillende keren aan zijn leerlingen. Op deze kinderpagina lees je zo'n Verrijzenisverhaal.

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias

Uit het H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 21, vers 1-14)

Na zijn verrijzenis laat Jezus zich zien aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. Dit gebeurt zo: Simon Petrus is daar, samen met Tomas (die ook Didymus wordt genoemd), Natanaël uit Kana in Galilea, Jakobus en Johannes, de zonen van vader Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zegt: "Ik ga vissen." De anderen zeggen: "Dan gaan wij mee!" Ze stappen in de boot en varen het meer op, maar die nacht vangen ze helemaal niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus aan het strand. De leerlingen weten niet dat het Jezus is. Jezus roept: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Nee", antwoorden ze. Dan zegt Jezus: "Gooi het net aan de rechterkant van de boot uit, daar zullen jullie iets vangen." Ze doen wat Jezus zegt, en ineens zit het net zo vol met vissen dat ze het bijna niet omhoog kunnen trekken! Dan zegt de leerling van wie Jezus veel houdt, tegen Petrus: "Het is de Heer!" Zodra Simon Petrus dat hoort, doet hij snel zijn bovenkleed aan – want hij heeft alleen een onderkleed aan – en springt in het meer. De andere leerlingen varen met de boot naar de kant. Ze zijn niet ver van de oever, en slepen het net vol vissen met zich mee. Als ze aan land komen, zien ze een houtskoolvuur met vis erop en brood. Jezus zegt: "Breng wat van de vis die jullie net hebben gevangen." Simon Petrus gaat terug naar de boot en trekt het net aan land. Het zit vol met grote vissen, wel honderddrieënvijftig! Maar het net scheurt niet, ook al zijn het er zoveel. Dan zegt Jezus: "Kom, we gaan ontbijten." De leerlingen weten dat het Jezus is, maar ze durven Hem niet te vragen: "Wie bent u?". Jezus komt dichterbij, pakt het brood en geeft het hun, en ook de vis. Dit is de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt sinds Hij is opgestaan uit de dood.

De leerlingen herkennen Jezus niet meteen

Dat zien we ook bij andere verhalen waarin Jezus na zijn verrijzenis verschijnt. De leerlingen denken natuurlijk aan Jezus zoals ze Hem hebben gekend. Maar ze moeten Jezus gaan herkennen op een nieuwe manier. Jezus zegt: "Als je een arme helpt, help je Mij." En tegen zijn leerlingen zegt Hij: "Als mensen naar jullie luisteren, dan luisteren ze naar Mij." Misschien is het lastig te begrijpen, maar we kunnen Jezus gaan herkennen op heel veel manieren. Dat moesten de leerlingen van Jezus leren en wij ook.



Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over
te maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 140,- kerkbijdrage betalen**. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Plebaan-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: plebaan@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur en om 16.00 uur de gezongen vespers

Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten en vragen te beantwoorden.

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en tot kort na de vieringen.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 4,- p.p. Daarnaast kan er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via torenbeklimming@gmail.com

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief.

U kunt contact opnemen met de pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website.

Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Parochie Heilige Christoforus Roermond:	NL34 INGB 0001 0305 18
	NL63 ABNA 0231 4009 77
RK Parochie H. Michaël Herten:	NL29 ABNA 0845 4495 16
	NL63 ABNA 0845 4494 86

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 - 12.30 uur.

Telefoon: 0475 - 33 49 24

E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten

Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur

Telefoon: 0475 - 33 22 69

E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

PR-Team: pr@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

't Klökske: aanleveren kopij voor 't volgende Klökske vóór dinsdag 20 mei 2025 via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl



[@roermondparochiecluster](https://www.instagram.com/@roermondparochiecluster)



WILT U EEN ABONNEMENT OP 'T KLÖKSKE?
NEEM CONTACT OP MET UW PAROCHIEBUREAU!