

# 't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,  
H. Geestparochie en H. Michaëlp<sup>arochie</sup>

18<sup>e</sup> jaargang nr. 6  
22 dec 2024 - 15 feb 2025



**JUBELJAAR 'PELGRIMS VAN HOOP'**

## VOORWOORD

De advents- en kersttijd van dit jaar voert ons binnen in het Jaar van de Hoop, een door de paus uitgeroepen Heilig Jaar met veel extra vieringen en de mogelijkheid tot een persoonlijke of groepspelgrimage naar de bisschopsstad Roermond. Het Heilig Jaar wordt geopend met een televisiemis vanuit onze kathedraal op zondag 29 december om 10.00 uur. Vanuit de Munsterkerk wordt een kleine processie gehouden naar de kathedraal en daar wordt de plechtigheid op de landelijke televisie geopend bij het Dalheimer Kruis in het hoogkoor. De heilige Missen in de Munsterkerk, de H. Hartkerk, de Kapel in 't Zand en in Hertenvallen 29 december uit en iedereen wordt uitgenodigd om naar de Sint-Christoffelkathedraal te komen. Gedurende het Heilig Jaar zullen er op alle weekdays extra vieringen zijn: maandag H. Mis om 13.00 uur in de Caroluskapel, dinsdag H. Mis om 13.00 uur in de Munsterkerk, woensdag vespers om 15.00 uur in de kathedraal, donderdag H. Mis om 13.00 uur in de Caroluskapel en vrijdag H. Mis om 13.00 uur in de kathedraal. De reguliere plechtigheden vinden gewoon doorgang zoals gebruikelijk. Gedurende het voorjaar zal er bovendien in de protestantse Minderbroederskerk op de zaterdagen om 15.00 uur een gebedsdienst gehouden worden aangezien het Jubeljaar op wens van de paus ook een oecumenisch accent krijgt. Dit komt onder andere naar voren bij het bezoeken van de 'plaatsen van hoop' tijdens de minipelgrimage in de stad. Deze locaties zijn de kathedraal, de Munsterkerk, de Minderbroederskerk en de Caroluskapel, waarbij de pelgrims eveneens informatie ontvangen over de Kapel in het Zand die zeer de moeite waard is en bij uitstek bij Roermond hoort, maar helaas buiten de looproute van de minipelgrimage valt.

Maakt u gebruik van de kansen die ons geboden worden om de kwaliteit van ons (geloofs-)leven te verbeteren in het komende heel speciale jaar!

Een Jubeljaar of Heilig Jaar is een groot internationaal themajaar, waarin barmhartigheid, verzoening en vergeving van schulden centraal staan. Bij een Jubeljaar horen allerlei tradities, zoals een pelgrimstocht naar Rome en het passeren van de Heilige Deuren in de grote basilieken daar. Ook het verkrijgen van een aflaat is van oudsher met een Heilig Jaar verbonden. Als thema voor het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 'hoop' centraal gesteld.

In de kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen worden aangespoord om terug te keren naar de fundamenten van hun geloof en naar onderlinge verbroedering. Het is een jaar van het herstellen van relaties tussen mensen en ieders eigen relatie met God. Een Jubeljaar is ook een oproep tot bekering: het is een gelegenheid om eens goed naar je eigen leven te kijken en God te vragen je te begeleiden op de weg naar heiligheid. In een Jubeljaar spelen woorden als hoop, gerechtigheid, toewijding, dienstbaarheid en vredelievendheid een belangrijke rol. Bovenal staat in het Jubeljaar de ontmoeting met Christus centraal.

Een Heilig Jaar wordt steeds door de paus uitgeroepen. Het laatste 'gewone' Heilig Jaar was in 2000 en dat betekent dat 2025 opnieuw een gewoon of regulier Heilig Jaar is, passend in de cyclus van 25 jaren.

Het nieuwe jubeljaar begint op Kerstavond met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome door de paus.

Paus Franciscus heeft als motto voor het Jubileumjaar 2025 gekozen: 'Pelgrims van hoop'. Dit thema drukt uit dat we allemaal als pelgrims onderweg zijn naar God. We mogen in ons leven altijd de hoop hebben dat we ooit bij God zullen uitkomen.

Christelijke hoop is daarom een heel positieve manier van in het leven staan. Het glas is nooit half leeg, maar altijd halfvol, omdat we weten dat God ons leidt. Christelijke hoop is ook een oproep om niet stil te blijven zitten, maar als pelgrims in beweging te komen en die hoop aan anderen door te geven.

Bij een Heilig Jaar horen tekenen van verzoening en vergeving van schulden. Dit kan in een groter verband door het kwijtschelden van materiële schulden, maar het kan ook heel persoonlijk in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Typerend voor een Heilig Jaar is dat dit ook kan door het verkrijgen van een aflaat. Dat zou je kunnen omschrijven als een ervaring van barmhartigheid door bepaalde geestelijke handelingen te verrichten, die door de paus zijn voorgeschreven. Denk daarbij aan het bezoeken van daarvoor aangewezen kerken (zoals de grote basilieken in Rome), het bijwonen van de eucharistie of het bidden van bepaalde gebeden, het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening en het doen van goede werken.

In het kader van het Heilig Jaar vinden er ook in het bisdom Roermond diverse activiteiten plaats. Zo is er op zondag 29 december om 10.00 uur een openingsviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Tijdens deze eucharistieviering zal bisschop Van den Hout het Heilig Jaar in Limburg openen. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deze bijzondere eucharistieviering wordt door KRO-NCRV op televisie uitgezonden. Om 9.45 uur is Mgr. Van den Hout te zien in het Geloofsgesprek en aansluitend volgt de heilige mis.

Wie niet naar Rome kan of wil gaan, kan ook in de eigen regio een pelgrimstocht van hoop maken. Limburg telt tal van lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het Heilig Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen. Er is een programma voor een jubileumbedevaart van één dag ontwikkeld, waarin pelgrims de Sint-Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, de Caroluskapel en de (protestantse) Minderbroederskerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar door. Meer hierover leest u (vanaf eind december) op de website van het bisdom.

Foto voorpagina afkomstig van jubileumprentje Heilig Jaar © Tim Flentge



# AGENDA

- Dinsdag 24 december 2024 ■ Kerstavond  
Woensdag 25 december 2024 ■ Eerste Kerstdag, Geboorte van de Heer  
Donderdag 26 december 2024 ■ Tweede Kerstdag, Heilige Stefanus  
Zondag 29 december 2024 ■ Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef  
■ Start Heilig Jaar 'Pelgrims van Hoop'  
met de TV-mis in de kathedraal om 10.00 uur
- Woensdag 1 januari 2025 ■ Heilige Maria, Moeder van God  
Zondag 5 januari 2025 ■ Openbaring des Heren, Driekoningen  
Zondag 12 januari 2025 ■ Doop van de Heer  
Zondag 2 februari 2025 ■ Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis  
Maandag 3 februari 2025 ■ H. Blasius, bisschop en martelaar

## WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

### MUNSTERKERKKOOR

Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt normaliter iedere 4e zondag van de maand.

### SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI

De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.

### KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR

De schola van het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia Nederlandstalige gezangen met samenzang.

## GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL

3 november 2024 Emilia Eggen

## GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK

10 november 2024 Boaz Hansen

## UITEGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

18 december 2024 Lidy Heijnen (90 jaar)

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS HET  
PAROCHIEKANTOOR IN ROERMOND  
GESLOTEN OP 24 EN 26 DECEMBER 2024.

HET PAROCHIEKANTOOR IN HERTEN IS  
GESLOTEN VAN VRIJDAG 20 DECEMBER 2024 T/M  
MAANDAG 6 JANUARI 2025.

BEIDE PAROCHIEKANTOREN BLIJVEN  
WEL BEREIKBAAR PER E-MAIL

# KERSTVIERINGEN 2024 EN OUD & NIEUW 2025

## Sint-Christoffelkathedraal

**DINSDAG 24 DECEMBER 2024**

**LIVE**  Feestelijke Nachtmis om 23.00 uur m.m.v. de Koninklijke Roermondse Zang en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori.

**WOENSDAG 25 DECEMBER 2024 (1<sup>E</sup> KERSTDAG)**

Plechtige Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Margriet Laumen en Fanfare Sint Wiro 't Reutje.

**DONDERDAG 26 DECEMBER 2024 (2<sup>E</sup> KERSTDAG)**

Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Karen van der Wal.

**ZONDAG 29 DECEMBER 2024 (OPENING HEILIG JAAR)**

Pontificale Hoogmis om 10.00 uur uitgezonden op NPO 2 door KRO-NCRV  
Geen H. Mis om 11.30 uur.

Vespers om 16.00 uur met als officiant Mgr. van den Hout.

**WOENSDAG 1 JANUARI 2025 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)**

Plechtige Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Karen van der Wal.

## O.L.V. Munsterkerk

**DINSDAG 24 DECEMBER 2024**

Geen H. Mis om 9.00 uur

Kerstwake om 20.30 uur

m.m.v. het O.L.V. Munsterkerkkoor.

Feestelijke Nachtmis om 21.00 uur

m.m.v. het O.-L.-V.-Munsterkerkkoor.

**WOENSDAG 25 DECEMBER 2024 (1<sup>E</sup> KERSTDAG)**

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur

m.m.v. cantor Margriet Laumen.

**ZONDAG 29 DECEMBER 2024**

Geen H. Mis om 10.00 uur

Wel om 10.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal (Opening Heilig Jaar)

**WOENSDAG 1 JANUARI 2025 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)**

Geen H. Mis in de Munsterkerk

Wel om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal

## H. Michaëlkerk Herten

**DINSDAG 24 DECEMBER 2024**

Baby- en peutersviering om 16.00 uur

Feestelijke Gezinsmis om 19.00 uur

m.m.v. het Familiekoor.

Feestelijke Nachtmis om 22.00 uur

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

**WOENSDAG 25 DECEMBER 2024 (1<sup>E</sup> KERSTDAG)**

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

**ZONDAG 29 DECEMBER 2024**

Geen H. Mis om 10.00 uur

Wel om 10.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal (Opening Heilig Jaar)

**WOENSDAG 1 JANUARI 2025 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)**

Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

## Ursulakapel

**MAANDAG 30 DECEMBER 2024**

Oecumenische oudejaarsviering om 19.00 uur



*Scan Mij*



# CROWDFUNDING

## **ACOLIETEN VAN DE KATHEDRAAL STAAN (BIJNA) LETTERLIJK IN HUN HEMD.**

De acolieten van de kathedraal vormen een geweldige groep van vrijwilligers, die zich uitermate kundig en plechtig over het priesterkoor bewegen tijdens de vieringen die in de kathedraal gehouden worden.

Echter, hun zwarte togen zijn dringend aan vervanging toe en daarnaast is het wenselijk dat er ook rode togen komen voor zondagse vieringen en andere hoogfeesten, zoals dat in Hertfen en op zeer veel plaatsen het geval is.

De zoektocht naar passende togen is via Polen uiteindelijk toch in Duitsland uitgekomen, waar we in Keulen een bedrijf hebben gevonden dat de togen kan leveren.

We willen bij deze een oproep doen aan eenieder die dit leest, of u aan het einde van het jaar voor dit doel een (extra) financiële bijdrage wil doen.

Dit kan door uw gift per bank over te maken met vermelding van TOGEN KATHEDRAAL.

Rekeningnummer NL34 INGB 0001 0305 18 t.n.v. Parochie H. Christoforus  
Roermond

**OF: WIE KAN RODE EN ZWARTE TOGEN MAKEN?  
ZIJN ER NOG MENSEN DIE DIT "OUDE AMBACHT" BEHEERSEN?  
MELD U ALSTUBLIEFT BIJ HET PAROCHIEBUREAU!**



# ONDERHOUD KATHEDRAAL

## AANSTRAALVERLICHTING

Onlangs is de aanstraalverlichting van de kathedraal vernieuwd, bestaande uit diverse schijnwerpers met duurzame verbruiksarme verlichting. Deze staan tegen lichtmasten, op gebouwen rondom en op de tuinmuur tussen de kathedraal en De Pastorie, waardoor de kerk weer prachtig wordt aangelicht. De Gemeente Roermond vindt gelukkig de uitstraling van dit bijzondere monument ook voor de stad van groot belang en mede daarom is het overgrote deel door de gemeente betaald.



Tim Flentge heeft een drone-opname gemaakt welke u kunt bekijken door bovenstaande QR-code te scannen met uw telefoon of tablet.

## SIERTIMMERWERK



Van november dit jaar tot maart 2025 wordt het siertimmerwerk en de deuren vernieuwd ter plaatse van de omloop boven in de toren van de kathedraal. Deze waren in een dusdanig slechte staat dat restauratie en vernieuwing noodzakelijk was.

De deuren worden voorzien van nieuw hang- en sluitwerk zodat op een betere manier en met minder kans op beschadigingen de vlaggenmasten horizontaal naar buiten kunnen worden gestoken als dat nodig is.

## REDWEDNESDAY

In de vorige editie van 't Klökske is al vermeld dat 20 november dit jaar gehoor zou worden gegeven aan het landelijke initiatief 'RedWednesday' van Kerk in Nood door de toren van de kathedraal rood aan te lichten om aandacht te vragen en bewust te worden voor christenvervolgingen en godsdienstvrijheid wereldwijd.



## KERSTSTAL EN ENGELNEXPOSITIE

Tot en met zondag 12 januari is in de kathedraal weer de jaarlijkse engelenexpositie te zien. Het betreft een tentoonstelling van honderden engelen uit de privéverzameling van de vorig jaar overleden bisschop Harrie Smeets. De honderden engelen zijn door een groep vrijwilligers sfeervol neergezet. Tevens is tot en met zondag 5 januari de 20e eeuwse kerststal te bewonderen.

Mgr. Harrie Smeets (1960-2023) was een verwoed verzamelaar van engelenbeeldjes. Hij bezat er vele honderden. Bij leven was het traditie dat hij een groot deel daarvan rond Kerstmis exposeerde in een door hemzelf gebouwde 'engelenstal'. Dat deed hij eerst in de Grote Kerk van Venray - toen hij daar pastoor-deken was - en sinds 2019 als bisschop van Roermond in zijn bisschopskerk, de kathedraal. Toen dit door zijn ziekte niet meer ging, heeft een groep vrijwilligers deze taak van hem overgenomen en besloten dit ook na zijn overlijden voort te zetten.



Tegelijkertijd met de engelenexpositie is ook de kerststal te bezoeken. Deze werd in 1949 vervaardigd in keramiekbedrijf Russel-Tiglia in Tegelen door kunstenaar Frans Tuinstra uit Maastricht. De groep is geboetseerd van klei afkomstig uit Brunssum.

Kerststal (t/m 5 januari) en engelenexpositie (t/m 12 januari) zijn te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van de kathedraal: dagelijks van 14.00 uur tot 17.00 uur (behalve op Nieuwjaarsdag).





## EEN DANKBAAR AFSCHEID

Een relatief korte, maar intensieve periode van bijna drie jaar mocht ik dirigent van het Onze Lieve Vrouwe Munsterkerkkoor zijn.

Wekelijks nieuwe liederen instuderen, waaronder soms haast onmogelijke psalmen, vergt nogal wat van de 'ouder-wordende' stem en bijbehorende constitutie. Daarin zijn de grenzen regelmatig aangeraakt, maar toch hebben we het telkenmale goed volbracht, niet weinig geholpen door de genadige akoestiek van de Munsterkerk.



Mijn oprecht respect én dank voor de getoonde, opmerkelijk fanatieke inzet. Zeer opvallend gezien de gemiddelde leeftijd van het koor! Zelden zijn we op tijd begonnen. Jullie waren bijna altijd te vroeg.

We hebben van elkaar mogen leren en ook, het daarbij behorende corrigeren, heeft mijns inziens geleid tot een hechte samenwerking in dienst van en voor de Heer. Van meet af aan ben ik prettig ontvangen en geaccepteerd binnen de kerkgemeenschap.

Tijdens de dienst werd ik vaak geïnspireerd door de enorme uitstraling van het schilderij dat boven de ingang van het priesterkoor naar de sacristie hangt. Voor mij een meesterwerk.

Dank heb ik reeds uitgesproken, ook voor het begrip om mijn afscheid.

Ik verblijf binnen jullie kerkgemeenschap. Mocht ik incidenteel iets kunnen betekenen dan hoor ik het graag.

Het Onze Lieve Vrouwe Munsterkerkkoor zal samen met scheidend dirigent Thijs Hannen de Nachtmis zingen op 24 december. Tijdens deze H. Mis wordt het koor begeleid door vaste organist Jan Steenbrink en in het bijzonder door Marion op accordeon en Tomo op gitaar.

Mag het OLV Munsterkerkkoor onder de nieuwe leiding geïnspireerd worden verder te groeien en haar muzikale grenzen te vergroten.

Hartelijke en muzikale groeten.

*Thijs Hannen*

## KERSTACTIE ST. NOA'S FAMILY

Dierbare vrienden van St. Noa's Family,

Over een paar weken vieren we het feest van de geboorte van het kindje Jezus. Blijft het bij het vieren van een verjaardag of denken we ook na over de betekenis van die menswording voor ieder van ons? Het is goed te bidden dat Hij ons laat delen in Zijn geest en dat wij op onze beurt de verantwoording nemen om recht te doen om gerechtigheid; dat ook wij mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.

Tijdens de ongeregelde heden in Uganda in de jaren 1980-1985 werd mij gevraagd om baby's en kleine kinderen te helpen die zonder enig toezicht aan hun lot waren overgelaten. Als Missionarissen van Afrika besloten we toen ons huis voor hen open te stellen. Binnen enkele weken hadden we 97 baby's en kleine kinderen onder onze hoede. In plaats van gebed zaten we 's avonds met flesjes baby's te voeden. Dat vroeg wel om enige aanpassing. Aanvankelijk dachten we dat dit van korte duur zou zijn maar we kwamen al gauw tot de conclusie dat er iets gedaan moest worden om deze kinderen onderdak te geven, St. Noa's Family werd geboren. Ook na de oorlog gingen we verder met het opnemen van kinderen die hun ouders hadden verloren aan de AIDS epidemie. Tot nu toe hebben veel kinderen hun weg gevonden door hulp van St. Noa's family. Velen in Uganda hebben hun dankbaarheid uitgesproken en ik hoop en bid dat dit voorbeeld velen mag inspireren om zorg te dragen voor kinderen en zeker voor de meest kwetsbaren onder hen.

Op dit moment ondersteunen we nog 135 schoolgaande kinderen. Ze zitten op verschillende scholen en na de vierde klas van de middelbare school gaan ze verder naar het beroepsonderwijs. Een enkeling gaat door naar de zesde klas met de hoop dat ze naar de universiteit kunnen. Schoolgeld, transportkosten, uniformen en schoolmateriaal voor alle kinderen zijn flinke kostenposten. Alle kinderen gaan naar de school waar ze recht op hebben: recht op gerechtigheid.

In de vakanties verblijven veel kinderen die niet naar familie kunnen bij St. Noa's Family. Dat kost veel geld, aangezien ook in Uganda de prijzen voor voedsel sterk omhoog zijn gegaan. Onderhoud aan de gebouwen en ziektekosten zijn ook altijd kosten die terugkomen. Het lukt ons steeds om de eindjes aan elkaar te knopen. Eerlijk gezegd hoop ik, terwijl ik dit zit te schrijven, dat St. Noa's Family, een warme plaats in uw harten mag blijven genieten. Daarom groet ik u allen met een vriendelijke en dankbare groet .

Gods zegen,

*Pater Piet Hooysschuur*

PS: Beste parochianen,

wij zijn u zeer dankbaar voor uw gebed en uw materiële gaven, die direct ten goede komen aan de bijzondere familie van St. Noa's. U helpt ons extra als u uw gaven wilt overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting Steunfonds Pater Hooysschuur. (NL43 RABO 0123 6003 67). Zo kunnen we de kosten besparen die gemaakt moeten worden voor de afhandeling van contant geld.

## SINT CHRISTOFFELGILDE ROERMOND

Het Sint Christoffelgilde is een groep van ongeveer 85 vrijwilligers, die in de stad mensen de mogelijkheid geeft om de Caroluskapel, de Munsterkerk en de Sint Christoffelkathedraal te bezoeken. In de zomerperiode waren er per maand gemiddeld 750 bezoekers voor de Caroluskapel, 5500 bezoekers voor de Munsterkerk en ruim 6900 bezoekers voor de kathedraal.

Los van de vrijwilligers die in de zomerperiode van april tot en met oktober dit dagelijks mogelijk maken en voor de kathedraal het hele jaar, zorgen ook de stadsgidsen van Roermond voor de mogelijkheid van een bezoek aan en uitleg over deze monumenten.

In 2024 is het aantal bezoekers op de Open Monumentendagen (OMD) ook weer gestegen. Met maar liefst 4444 bezoekers leverden we zo'n eenderde deel van het totale aantal OMD-bezoekers in Roermond. De extra avondopenstelling trok 600 bezoekers.

De interesse voor deze monumenten van Roermond is duidelijk aanwezig, maar de openstelling van de gebouwen geeft ook de mogelijkheid om voor hen die daar naar zoeken, een moment van rust en/of gebed te vinden.

Dit jaar hebben we afgesloten met het traditionele uitstapje voor de leden van het gilde, dat ditmaal naar de Kapel Onder de Linden in Thorn en naar Verschueren Orgelbouw in Ittervoort ging. Het was indrukwekkend, om het vakmanschap en handwerk van de mensen die daar aan onderhoud, reparatie en nieuwbouw van orgels werken, te kunnen zien. Het uitstapje werd afgesloten met het traditionele etentje. In april 2025 starten we weer voor het nieuwe seizoen met een aparte bijeenkomst voor de vrijwilligers.

Deze winterperiode blijft de kathedraal dus iedere dag open en de Munsterkerk op bepaalde dagen in het weekend en met name in de kerstperiode. Het is dan zeker de moeite waard om de kerststallen in beide kerken te bekijken en de engelententoonstelling van mgr. Smeets z.g. Het Gilde heeft altijd behoefte aan mensen die dit vrijwilligerswerk leuk vinden. Loop eens binnen bij een van de kerken om te ervaren wat het betekent. Of neem contact op met ondergetekende, de nieuwe secretaris van het gilde.

Rest mij alleen nog om iedereen fijne kerstdagen te wensen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.



*Namens het Sint Christoffelgilde,  
Wiel Horstermans*

## KERSTGROEPENMUSEUM IN HERTEN

Ook dit jaar maken Wim en Marianne Sanders in hun huis weer een museum met hun eigen bijzondere verzameling kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld. De teller staat op ruim 400 verschillende groepen. Er zijn dit jaar weer enkele bijzondere aanwinsten bij gekomen.

U bent van harte uitgenodigd om deze te komen bewonderen tot aan Driekoningen.



### OPENINGSTIJDEN

Openingstijden van 14 december t/m 6 januari 2025

Elke zaterdag, zondag en maandag van 14-17 uur

2e Kerstdag extra openstelling van 14 tot 17 uur

Welkom op Offerkamp 18, Herten (tegenover de sporthal)





# GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

## WAT IS HET GESCHENK VAN DE KERK VOOR U?

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren van betekenis. Wat de kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Op 11 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. We staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn. We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!

## VOOR DE KERK VAN MORGEN

Uw steun is belangrijk, want de kerk is van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Of vul zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale kerk voor u?

Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk van de lokale kerk zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

## SAMEN VOOR ONZE KERK

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee u kunt uw bijdrage overmaken op NL34 INGB 0001 0305 18 (Roermond) of NL29 ABNA 0845 4495 16 (Herten) Kijk voor meer informatie op [www.roermondparochiecluster.nl/kerkbijdrage](http://www.roermondparochiecluster.nl/kerkbijdrage)

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!



**GELOOF  
SAMEN  
VIEREN**

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

## WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 140,- kerkbijdrage betalen**. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

### Pastoraal team

**Plebaan-deken:** A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond  
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: plebaan@roermondparochiecluster.nl

**Kapelaan:** Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond  
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

**Permanent diaken:** H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond  
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

**Permanent diaken:** C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond  
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com

**Permanent diaken:** P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond  
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com

### Aanvangstijden H. Missen

**Kathedraal:** op zondag om 11.30 uur en om 16.00 uur de gezongen vespers

**Munsterkerk:** van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

**Michaëlkerk:** op zondag om 10.00 uur.

### Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten en vragen te beantwoorden.

### Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en tot kort na de vieringen.

### Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur

### Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

**Beklimmen toren Kathedraal:** van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 4,- p.p. Daarnaast kan er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via torenbeklimming@gmail.com

**Bereikbaarheid in noodgevallen:** bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

## WIE WAT WAAR?

**Stichtingen:** In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

**Doopsels:** aanmelden via de parochiebureaus.

**Huwelijken:** Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk.

**Uitvaarten:** Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

**H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden:** op afspraak.

**Biechtgelegenheid:** volgens afspraak.

**Huisbezoek:** de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken of de kapelaan.

**Misintenties:** opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden gepubliceerd op de website [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)

### **Bankrekeningnummers:**

Parochie Heilige Christoforus Roermond: NL34 INGB 0001 0305 18

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

RK Parochie H. Michaël Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16

Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI

u mag 125% van uw gift aftrekken)

### **Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:**

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 - 12.30 uur.

Telefoon: 0475 - 33 49 24

E-mail: [roermond@roermondparochiecluster.nl](mailto:roermond@roermondparochiecluster.nl)

### **Parochiebureau parochie H. Michaël:**

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten

Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur

Telefoon: 0475 - 33 22 69

E-mail: [herten@roermondparochiecluster.nl](mailto:herten@roermondparochiecluster.nl)

**PR-Team:** [pr@roermondparochiecluster.nl](mailto:pr@roermondparochiecluster.nl)

**Website:** aanleveren artikelen via [webmaster@roermondparochiecluster.nl](mailto:webmaster@roermondparochiecluster.nl)

**'t Klökske:** aanleveren kopij voor 't volgende Klökske vóór dinsdag 28 januari 2025 via [redactie@roermondparochiecluster.nl](mailto:redactie@roermondparochiecluster.nl)

**[www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)**



**@roermondparochiecluster**



**SAVE THE DATE**  
**NATIONALE**  
**BEDEVAART ROME**  
**26 APRIL T/M**  
**3 MEI 2025**

**MET DE BISDOMMEN**  
**NAAR ROME IN HET**  
**HEILIG JAAR 2025**



Huis  
voor  
de  
Pelgrim



R.K.  
Bisschoppen-  
conferentie  
Nederland



[WWW.ROME2025.NL](http://WWW.ROME2025.NL)

**WILT U EEN ABONNEMENT OP 'T KLÖKSKE?**  
**NEEM CONTACT OP MET UW PAROCHIEBUREAU!**