



MEISJESKAMP

Rotsvast

Lieve meisjes!

Rotsvast! Da's heel, heel, héél stevig. Zoals Jezus vertelde over die man die zijn huis op een rots bouwde en deze in de zwaarste storm bleef staan. Of zo héél héél zeker dat je weet dat je ouders van jou houden. Daar mag je dus rotsvast op vertrouwen! Mooi hè! Daar zullen we het dit jaar tijdens Meisjeskamp voortdurend over hebben. Over hoe fijn het is om rotsvast op Jezus te mogen bouwen en in Hem te geloven. En dat natuurlijk samen met de allerleukste, grappigste en liefste leiding, samen met jullie (nieuwe) vriendinnetjes en met wederom een heel leuk programma dat staat als een rots! Spelletjes, knutselen, zwemmen (of toch niet?), samen de Heilige Mis vieren, zingen....wie wil dit nu niet! Dus meld je snel aan voordat het vol zit! Neem natuurlijk zoveel mogelijk vriendinnetjes mee, zodat we er een gezellig kamp van kunnen maken bij de zusters in Sittard!

Aanmelden via deze link: <https://forms.gle/rZrAsjABAZsHafCg6>



Meiden van
7 t/m 12 jaar



Bezinningshuis
Regina Carmeli
Kollenberg 2
6132AL Sittard



15 t/m 19 juli



€120,-

Meer info?:

Anne van Straaten: acvanstraaten@ziggo.nl
Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl