

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlp^{arochie}

15^e jaargang nr. 2
28 mrt. - 16 mei 2021



DOOD, WAAR IS UW ANGEL?

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaëlp^{arochie} wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 115,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Pastoor-deken: Lic. A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Kapelaan: M. Figliola, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 0475-310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 0475-338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek *

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek *

Dagelijks van 14.00 – 17.00 uur.

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten tot 14.00 uur. Daarna geopend tot 17.00 uur.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is gesloten voor bezoek.

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

* Het Christoffelgilde volgt de richtlijnen voor musea.

**Aangepaste openingstijden tijdens corona lockdown:
zie website www.roermondparochiecluster.nl**

Beklimmen toren Kathedraal: voorlopig is de toren niet toegankelijk.

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u Deken de Graaf Woutering (0475-334924) of kapelaan Figliola (06-85539844) bellen.

MET GOED HUMEUR GELOVEN IN HET LEVEN!

Een priester uit Zuid-Limburg verhaalde eens van een dierbare parochiaan die gedurende langere tijd op sterven lag. Zijn vrouw, ook al oud, had vele dagen en nachten bij hem zitten waken. Plotseling probeerde de man overeind te komen en hij begon te stamelen en zei: “Vrouw, geef miech ins e dröpke..! (borrel)” Waarop de vrouw hem toebeet: “Heij weurd neet gedroonke, heij weurd gestorve..!”



Wie wel eens van dichtbij een sterfbed heeft meegemaakt, weet dat er soms, tussen tranen en verdriet door, heel wat humor is en relativerende woorden worden gesproken rond een sterfbed. Veel van die grappen komen juist uit de mond van degene die doodziek is. Misschien heeft ook u wel eens ervaren, hoezeer humor troost kan scheppen en gemeenschap sticht; dat zelfs op uiterst pijnlijke momenten, soms bij uitvaarten, humor als een verzachting en zelfs bevrijdend kan werken. Humor is het allerlaatste wapen van de hoop. Soms lijkt het zelfs bijna een overwinning van de mens op de dood!

Dit is misschien een wat ongebruikelijke manier om over Pasen te schrijven, maar weet u dat dit in een lange traditie van Paaspreken staat? In de Middeleeuwen was het namelijk gebruikelijk dat de predikant in sommige regio's de kansel besteeg en dan zijn paaspreek begon met een daverende mop, een paasgrap. En de hele kathedraal lachte uitbundig. Die lach moest de toehoorders in de juiste paas-stemming brengen. Het schijnt dat latere predikanten daar steeds meer een potje van gingen maken en dat ook het peil van de grappen daalde, zozeer, dat de grappen door de kerkelijke overheden werden verboden.

Waar komt die paashumor eigenlijk vandaan? Wel, die komt rechtstreeks uit het heilig Evangelie. Wie goed leest en zich inleeft in de situatie van de eerste leerlingen, kan de humor er vandaag nog vanaf proeven! In wezen is het grafverhaal van Pasen een en al ironie en spotlach om de dood. De soldaten die Jezus hadden bespot, gemarteld en vermoord en die nu in opdracht van de machtigen der aarde het lijk bewaken, die soldaten zijn ineens zelf 'als de dood'. Macht en geweld worden in hun hemd gezet. En het graf dat men zo zorgvuldig met een hele zware rolsteen had afgesloten, wordt soepeltjes opengeschoven en de steen die Jezus had willen opsluiten in het tijdelijke, fungeert als krukje voor een engel.

En welke toehoorder, die had meegeleefd met het gruwelijke verhaal van Jezus mishandeling op Goede Vrijdag, zal niet een grote voldoening en genoegdoening gevoeld hebben toen hij hoorde, hoe diezelfde soldaten beginnen te sidderen van angst. Onze liefhebbende Vader beziet vaak onze menselijke plannenmakerij met milde ironie en laat met een glimlach een goede onverwachte wending ons deel zijn op een manier welke wij zelf niet hadden kunnen bedenken; let u maar eens op in uw eigen leven...

Eindelijk, gerechtigheid! Eindelijk wordt het kwaad op zijn nummer gezet. Voor de zoveelste keer in Jezus leven, maar nu definitief. Het paasverhaal lacht de dood in zijn gezicht uit, in een variatie op Paulus' opmerking: "Dood, waar is nu uw engel?"

Voordat het Evangelie zo met geest en humor kon spreken over Jezus dood, is er natuurlijk heel wat gebeurd. Jezus' vrienden zijn natuurlijk door veel verdriet en verlatenheid heengegaan. Ze hebben natuurlijk ook hun twijfels gehad. Ze hebben zich ook afgevraagd hoe het mogelijk is dat iemand die zo zeer leefde vanuit en met God, nu echt dood kan zijn. Maar tenslotte is hun geloof sterker geweest. Tenslotte hebben zij zich overgegeven aan de hoop. En toen ineens werd die rauwe werkelijkheid van het graf een stuk minder rauw. God lacht met het geweld van het kwaad. En Jezus lacht ons liefdevol tegemoet, en nu lachen wij, gelovigen, mee. Zo is Pasen het feest van de overwinning van het leven. Het Exsultet, de Paasjubelzang zingt van een onverwoestbare hoop. En ze doet dat met de humor van degene die weet dat alles goed zal aflopen. Laten we Pasen uitdragen en er onze seculiere wereld mee uitdagen: Zonder bitterheid en met een milde, uitnodigende lach.

Onze wereld, tot stilstand gekomen en overhoop gehaald door de Corona pandemie, heeft hoop nodig. Wijzelf, soms bange en onzekere mensen, hebben hard nodig het geloof in de overwinning van het leven en van het goede. Geen lichtzinnig optimisme. Maar zoals eens een filosoof zei, gevraagd naar zijn visie op de toekomst van kerk en wereld: "Ik ben niet optimistisch, maar wel hoopvol."

In die geest voor u een zalig Pasen!

A. de Graaf Woutering, plebaan-deken

AGENDA

28 maart:	Palmzondag
1 april:	Witte Donderdag
2 april:	Goede Vrijdag
3 april:	Paaszaterdag
4 april:	Hoogfeest van Pasen
5 april:	Tweede Paasdag
25 april:	Roepingenzondag
13 mei:	Hemelvaartsdag

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

Helaas mogen onze koren voorlopig niet zingen. Het blijkt dat bij zingen de kans op druppel-infectie groot is. Sterker nog: er mag tijdens vieringen helemaal niet worden gezongen, alleen door een of enkele voorzanger(s). We gaan onze uiterste best doen om toch mooie vieringen te houden!

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

22 februari 2021 Hanneke Kraaijeveld-Pieterse

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

19 februari 2021 Sjra Verlinden
6 maart 2021 Jes Smits-Machelesen

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

10 maart 2021 Netje Geurts-Op 't Broek



DE LITURGIE VAN DE GOEDE WEEK EN PASEN

PALMZONDAG 28 MAART (MET PALMZEGENING)

10.00u Munsterkerk

10.00u Michaëlkerk Herten

11.30u Kathedraal

DONDERDAG 1 APRIL: WITTE DONDERDAG

18.00u Michaëlkerk Herten herdenking Laatste Avondmaal (geen voetwassing)

19.30u Munsterplein The Passion (geen publiek, alleen live televisieproductie)

VRIJDAG 2 APRIL: GOEDE VRIJDAG

15.00u Kathedraal kruisweg

15.00u Michaëlkerk Herten kruisweg voor kinderen en volwassenen

19.00u Munsterkerk kruisverering

ZATERDAG 3 APRIL: PAASZATERDAG

Optie 1) Indien er een avondklok is

18.00u Michaëlkerk Herten Paaswake

18.00u Kathedraal Paaswake

Optie 2) Indien er geen avondklok is

21.00u Michaëlkerk Herten Paaswake

21.30u Kathedraal Paaswake

Optie 3) Indien geen parochianen toegestaan

21.00u Munsterkerk Paaswake

uitsluitend te volgen via livestream op www.roermondparochiecluster.nl

ZONDAG 4 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN

10.00u Munsterkerk

10.00u Michaëlkerk Herten

11.30u Kathedraal

MAANDAG 5 APRIL: TWEEDE PAASDAG

11.30u Kathedraal

KRUISWEG

Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.



Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging eisen; en hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besliste, dat gebeuren zou wat zij eisten (Lucas 23, 23-24).

Vader, kijk genadig op ons neer nu wij de passie van uw Zoon gedenken. Maak dat wij in Hem, de ter dood veroordeelde, de weg van het leven kunnen herkennen.

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.



“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden” (Lucas 9, 23-24).

Heer, uit liefde hebt U het kruis op U genomen en onze zonden gedragen. Maak dat ons eigen kruis een weg van bekering en redding wordt.

Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer.



Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten, die hij heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd (Jesaja 53, 4).

Vader, in uw Zoon die in de diepte van het menselijk lijden neerdaalde hebt U uw liefde voor ons getoond. Laten we erkennen dat we vallen zodat we uw barmhartigheid ontmoeten.

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder Maria.



Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Lucas 2, 34-35).

God, geef ons kracht om op momenten van het grootste lijden standvastig te blijven in het geloof.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen.



En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig (Matheus 10, 38). Helpt elkaars lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen (Galaten 6, 2).

O God, uw enige Zoon ontmoette de hulp van Simon van Cyrene op Golgotha. Sta ons toe Christus te herkennen in elke broeder die lijdt in eenzaamheid, om hem te dienen in de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd.

Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af.



Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt (Jesaja 53, 2b). Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: "zoekt mijn aanschijn." Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af (Psalm 26, 8-9a).

O Vader van barmhartigheid, sta ons toe het beeld van het gezicht van uw Zoon ons in te prenten, zodat we nooit aan uw liefde twijfelen.

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer.



Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op Hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt (Jesaja 53, 6-7).

Heer, U hebt onze schuld op U genomen en bent onder het gewicht van onze zonden bezweken: red ons van de hoogmoed die ons opnieuw doet vallen.

Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen.



Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort (Johannes 15, 5-6).

Barmhartige Vader, de vrouwen van Jeruzalem huilden toen ze het lijden van uw Zoon zagen. Geef ons een meelevend hart, dat ons zich door het lijden van anderen laat bewegen. Grootste lijden standvastig te blijven in het geloof.

Negende statie: Jezus valt voor derde keer.



Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd (Jesaja 53, 3).

Vader, uw Zoon heeft zich niet verweerd tegen het kwaad dat hem werd aangedaan. Geef geduld en steun aan allen die lijden onder onrecht, vervolging, oorlog en discriminatie.

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.



Legt de oude mens met zijn gedragingen af, bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper (Kolossenzen 3, 9-10).

O Heer, U hebt ons uzelf willen geven en U werd van alles ontdaan. Help degenen die van hun waardigheid beroofd worden, of door ziekte en ouderdom afhankelijk worden. Bekleed hen met uw hemelse gaven.

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.



Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zeide: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas, 23, 33-34).

O Heer, die uit liefde voor ons de wil van de Vader hebt aanvaard tot op het kruis, schenk ons, waar we aan onze eigen verlangens toegeven, om met mildheid te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen.

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis.



Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest (Lucas 23, 44-46).

Barmhartige Vader, uw Zoon aanvaardde de dood voor ons. Beziel ons met uw Heilige Geest, zodat we deel krijgen aan zijn leven.

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen.



Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen (1Johannes 4, 10).

Vader, U hebt gewild dat Maria onder het kruis van uw Zoon aanwezig zou zijn en in zijn pijn zou delen. Steun alle moeders die hun kinderen zien lijden, laat hen nooit zonder uw bijstand.

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd.



Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden (Romeinen 6, 4).

O God, onze Heiland daalde af in het dodenrijk om de rechtvaardigen met zich mee te nemen. Bewerk in ons dat we getuigen zijn van het nieuwe leven in Christus Jezus, onze Heer.

Slotgebed.

O Vader, moge uw zegen neerdalen op ons allen die met geloof het pad van het kruis van onze Verlosser hebben gevolgd, want met uw genade kunnen we verlossing verkrijgen en deelnemen aan de heerlijkheid van de opstanding. Door Christus onze Heer.



ROEPINGENZONDAG

Christenen zijn naar Christus genoemd. Dat drukt voor alle gelovigen meteen al een bijzondere roeping uit: net als Christus de Blijde Boodschap, het evangelie, uitdragen.

Voor iedereen heeft God een eigen weg

Sommigen 'roept' God om in gezin en beroep midden in de wereld het rijk van God op te bouwen. Anderen roept Hij om 'herder' te zijn in de gemeenschap en deze als bisschop, priester of diaken te dienen. Zij krijgen daarvoor een speciale wijding.

Een bijzondere roeping is die van religieus in een gemeenschap. In de loop van de eeuwen zijn er binnen de kerk allerlei religieuze orden en

Congregaties ontstaan en andere vormen van een helemaal aan God gewijd leven. Ook binnen bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen zijn er roepingen van een radicaal evangelisch leven.

Wat vraagt God van mij? Dat is een vraag die ieder die bewust christen is zich op een gegeven moment zal stellen. Word je aangetrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en zijn kerk? Denk je aan een leven als religieus? Wil je je graag gaan inzetten in de parochie, maar weet je niet hoe? Gaan je gedachten uit naar het priesterschap of het diaconaat? Schuif deze vragen over je levenskeuze niet aan de kant. Lees de handreiking 'Je bent geroepen' over wat roeping is. Of spreek er in alle rust eens over met iemand die je kan adviseren. In ieder bisdom en bij religieuze orden en congregaties zijn contactpersonen beschikbaar.

Ieder jaar bidt de wereldgemeenschap van de kerk op de 4e zondag van Pasen voor roepingen. De Paus richt zich dan met een boodschap tot de kerk.

Dit jaar valt Roepingenzondag op 25 april. We vieren deze dag in de Kathedraal met een vesperviering om 16.00 uur.

AANKONDIGING CONCERTEN KATHEDRAAL

Op woensdag 28 juli 2021 is het 271 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach is overleden.

Om het leven en overlijden van deze invloedrijke musicus en componist te herdenken, organiseren wij daarom op die dag een orgelconcert in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond. Het orgel zal worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers. Hij heeft een programma samengesteld waarbij het leven en werk van de orgelvirtuoos J.S. Bach in al zijn facetten wordt belicht. Het concert begint om 20.00 uur.

Op maandag 16 augustus is er om 20.00 uur in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond een Euregionaal Bach feest door Jean Pierre Steijvers.

ALTERNATIEF: EEN PELGRIMSROUTE VOOR EEN EINZELGÄNGER

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. De situatie op dit moment is zo onzeker rondom de vaccinaties tegen het Coronavirus dat het niet verantwoord is om de processie op zaterdag 8 mei 2021 te organiseren.

Echter het comité heeft een plan B ontwikkeld.

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in 't Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. Deze H. Mis kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Ook wordt er een speciale pelgrimsroute voor een Einzelgänger ontworpen door leden van het Comité Stadsprocessie, Ger van Cruchten, Chiel Hommelberg en Frans Jansen.

De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in 't Zand, met daarbij veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn in mei gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in 't Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, hun putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in 't Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie dit unieke Roermondse erfgoed onder de aandacht houden en beide kerken extra steunen in deze moeilijke tijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl



DANK VOOR UW KERKBIJDRAGE!!!

KERKBIJDRAGE

Als lezer van 'Het Klökske' betaalt u Kerkbijdrage. Dat stellen wij erg op prijs. Met uw Kerkbijdrage stelt u ons in staat de parochie draaiend te houden.

WAT GEBEURT ER MET UW BIJDRAGE?

De Kerkbijdrage is naast de collecte- en kaarsengelden de grootste bron van inkomsten van onze parochie. We betalen uit onze inkomsten de salarissen van de priesters, de secretaresse, de interieurverzorgster en de kerkmusici. Alle andere medewerkers doen dit op vrijwillige basis.

Naast de salarissen vormen de energiekosten van de kerken een belangrijke uitgavenpost. Dan zijn er nog de kosten van klein en groot onderhoud: van het groot onderhoud wordt 80% door de Rijksmonumenten Regeling betaald en 20% komt voor rekening van de parochie.

TOEKOMST

Als we willen dat de kerken in de binnenstad in gebruik blijven voor de eredienst zullen we voldoende inkomsten moeten genereren. De kerken in onze buurlanden worden gesubsidieerd door de overheid. Dat is in Nederland niet het geval. Wij ontvangen alleen subsidie voor het groot onderhoud omdat Munsterkerk en Kathedraal Rijksmonumenten zijn. In de exploitatie participeert de overheid in het geheel niet.

SAMEN VERANTWOORDELIJK

Wij waarderen uw bijdrage van het afgelopen jaar als signaal dat u uw parochie belangrijk vindt. We zijn sámen Kerk: alleen met z'n allen kunnen wij ervoor zorgen dat het parochieleven doorgaat en weer gaat groeien. Moge God u allen zegenen en bevestigen in het goede.



2021

Actie  Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

**UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD?
MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!**

Wist u dat fiscus onze kerken 'subsidieert'?
Informeer bij de parochiebureaus
www.roermondparochiecluster.nl

Door de coronacrisis lopen wij elke week
veel inkomsten mis! Help ons!

Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77

NL34 INGB 0001 0305 18

Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16

2021

Actie



Kerkbalans

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaten.

Doopsels: Aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal of Munsterkerk..

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittende: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffelparochie:	NL34 INGB 0001 0305 18
	NL63 ABNA 0231 4009 77
Michaëlparchie:	NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:	NL40 RABO 0174 1833 99
	(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Abdijhof 2, 6041 HG Roermond Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur
Telefoon: 0475-33 49 24 E-mail: christoforus@gmail.com

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Geopend ma, di, do van 10.00 - 11.45 uur
Telefoon: 0475-33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Internet

www.roermondparochiecluster.nl



HIJ IS VERREZEN! ALLELUIA!